



❖ *Thăm Viếng Hạ Phẩm Liên Hoa* ❖

Các Bồ Tát dùng thần thông đi nhanh như ánh chớp, chẳng bao lâu đã thấy Ao sen Hạ phẩm. Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc Thiên Tôn và Bàn ni tiến vào Ao sen Hạ phẩm. Bàn ni nhìn kỹ Ao này cỡ phân nửa Ao sen Trung phẩm Liên Hoa. Nước Ao trong suốt nhìn thấy cát vàng uốn lượn dưới đáy Ao. Các Đài sen ở đây khoảng 120 miles đường kính, trên hư không không có cung Điện Bảo lâu như cõi Thượng phẩm và Trung phẩm.

Trên các Tòa sen Bàn ni nhìn thấy các vị Thiện Thượng nhân đang ngồi, khoảng tuổi độ 14 hoặc 13. Thân tướng xin đẹp như Đồng tử, quanh thân thể có ánh Hồng quang chiếu sáng.

Cõi Cực Lạc không có người nữ và muông thú. Các Thiện Thượng nhân nơi đây đều mang thân tướng Đại trượng phu.

Bàn ni nhìn thấy Hoa từ những cây Bảo thọ rơi rụng như mưa, mùi thơm ngào ngạt tinh khiết. Một số

Đồng tử đang ngồi trên Đài hoa bay bổng lên mặt đất thi nhau lượm hoa bỏ vào trong một túi vải thật to mang trên vai. Bần ni thấy vui cũng chạy đến lượm các Hoa đang rơi. Hoa trên Cực Lạc tùy theo thân cây mà mang màu sắc. Cây Bảo thọ cõi Cực Lạc làm bằng Thất bảo do đó màu sắc của Hoa xinh đẹp lạ thường.

Khi các Đồng tử lượm đầy Hoa cho vào túi vải, Bần ni thấy gió ngừng thổi và không một đóa hoa nào rơi rớt nữa. Các Đồng tử lượm đầy hoa xong, tranh nhau chạy vào một Thất bảo pháp đường, nơi đây có đầy đủ các mâm bằng vàng, lưu ly, Kim cương, ngọc bích. Các Thiện Thượng nhân này sắp Hoa vào mâm và dùng dây đang kết thành những Tràng hoa xinh đẹp.

Bấy giờ các vị này mời một vị trụ trì trong Thất bảo pháp đường đại diện đem những Tràng Hoa này cúng dường các Bồ Tát.

Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn Bần ni và nói:

“Ở cảnh Hạ phẩm này có nhiều vị Bồ Tát từ Thượng phẩm thay phiên đến trụ trì, hôm nay đến phiên Tịch Quang Bồ Tát.”

Bồ Tát Quán Thế Âm nói đến đây Ngài Tịch Quang Bồ Tát dẫn vô lượng các Đồng tử đến quỳ đánh lễ:

“Chúng con khấu đầu đánh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và các Đại Bồ Tát mười phương. Chúng con xin cúng dường các Ngài tràng hoa cõi

Cực Lạc thay thế lòng biết ơn của chúng con khi được các Ngài đến thăm viếng.”

Ngài Đại Thế Chí ban pháp âm:

“Lành thay! Chúng Ta xin chứng minh công đức cúng dường này của các con, và hồi hướng công đức này vào nhất thiết chúng trí cho các con.”

Nói xong Ngài Đại Thế Chí mời từng Bồ Tát ban pháp âm chứng minh.

Các Đồng tử chạy vây quanh Bàn ni, có nhiều vị đưa tay sờ Áo cà sa của Bàn ni và nói:

“Bạch Bồ Tát! Áo cà sa của Ngài đẹp quá và gương mặt ngài nhìn kỹ giống một vị Đại Sư phụ chúng con.”

Các Bồ Tát nghe các Đồng tử nói đều cười to vui vẻ.

Các Thiện Thượng nhân cõi Hạ phẩm Liên Hoa phần đông là chúng sanh phát tâm tu trẻ. Có vị cả cuộc đời lao thân vào danh lợi, tiền tài vật chất cõi nhân gian, lúc lâm chung nhờ gặp Thiện trí thức khuyên phát Bồ đề tâm, đọc tụng Tên đề Kinh Đại Thừa, hoặc an ủi khuyên niệm Phật cảm ứng đến Hóa thân của Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp dẫn vãng sanh.

Vì các Thiện Thượng nhân cõi Hạ phẩm còn quá nhiều vọng tưởng nên trên mặt đất thiết lập Thất bảo pháp đường do vị Bồ Tát cõi Thượng phẩm thay phiên trụ trì để chỉ dạy cho các Đồng tử nơi đây.

Bần ni chấp tay thưa hỏi Ngài Tịch Quang:

“Bạch Bồ Tát! Các chúng Thiện Thượng nhân nơi Hạ phẩm Liên Hoa có đông không?”

Ngài Tịch Quang từ bi đáp:

“Tứ chúng往昔 vào cõi Hạ phẩm rất đông, con số không thể tính đếm. Nguyên do các vị này khi lâm chung bị phong, hỏa, thủy của Địa ngục đến thiêu đốt may gặp Thiện trí thức khuyến niệm Phật, bởi họ quá sợ nên nhất tâm niệm Phật cảm ứng Hóa thân Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đến tiếp dẫn. Phần đông các Thiện Thượng nhân ở Hạ phẩm Liên Hoa vẫn còn nghiệp lực nặng nề nên Tâm họ thường hay vọng tưởng quá khứ nên Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ định các Bồ Tát ở Thượng phẩm thay phiên nhau đến đây chỉ dạy cho họ.

Bần ni nghe xong lòng rất thương mến các vị Thiện Thượng nhân này.

Một số đồng Đồng tử vây quanh Bần ni thưa hỏi:

“Bạch Bồ Tát! Hôm nay Bồ Tát đến thay thế Ngài Tịch Quang để chỉ dạy chúng con thưa phải không?”

Bần ni mỉm cười đáp:

“Các vị Thiện Thượng nhân, Bần ni trú xứ cõi Ta Bà, hôm nay dùng “Du Hý Thần Thông” về đây thăm viếng các vị.”

Các vị Đồng tử chạy đến quỳ trước mặt Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.

“Kính Bạch Nhị vị Sư phụ! Hai Ngài cho phép Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng ở lại đây với chúng con, chúng con mới gặp Ngài nhưng lòng chúng con rất thương mến.

Bồ Tát Quán Thế Âm cùng các Bồ Tát đồng nói:

“Vị Bồ Tát này còn nhục thân ở Thế gian để cứu độ một số chúng sanh giải thoát. Khi nào vị này nhập pháp vị, Thầy nói với Bồ Tát đến đây thường xuyên thăm các con.”

Các Đồng tử nghe nói cúi mặt buồn bã.

Bần ni an ủi:

“Bần ni hứa với các vị khi Bần ni viên mãn độ sanh nơi cõi Ta Bà, sẽ về đây thường xuyên thăm các vị!”

Các Đồng tử nghe xong đều vui mừng hơn hờ.

Bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí ban pháp chúc phúc cho các Đồng tử, khi xong Ngài nhìn Bần ni nói:

“Bây giờ chúng ta trở về trụ xứ Đức Thế Tôn để Ngài chỉ dạy”

Các Bồ Tát cùng Bàn ni giả từ Bồ Tát Tịch Quang và các Đồng tử, quay về trụ xứ của Đức Phật A Di Đà.

Bạn về đi rất nhanh vì Bàn ni và các Bồ Tát không còn ngắm cảnh.

Chẳng bao lâu Đại Pháp Đường hiện ra trước mắt Bồ Tát Quán Thế Âm, các Bồ Tát lớn và Bàn ni vào đánh lễ Đức A Di Đà.

Đức Phật A Di Đà nhìn Bàn ni và ban pháp âm:

“Thiện Nam Tử! Cõi Cực Lạc Quốc nhờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết giảng nên chúng sanh cõi Ta Bà biết đến và chúng sanh cõi đó vãng sanh về đây hằng muôn vạn. Hôm nay Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn cõi của Ngài chìm trong bóng tối, lòng Ta rất thương xót nên thường sai Hóa thân Đại Sĩ hiện thân vào cõi Ta Bà để cứu giúp.

Thiện Nam Tử! Con là một Hóa thân của Đại Sĩ Bồ Tát cõi này, con có duyên rất nhiều với chúng sanh nơi cõi Ta Bà nên Ta cho phép con tùy duyên hiện thân vào cõi đó hóa độ.

Kiếp này khi công hạnh con viên mãn, con sẽ về phẩm vị cũ. Ngài Đại Thế Chí sẽ thay thế con và sau đó nhiều vị Bồ Tát cõi này ứng thân vào cõi Ta Bà nâng đỡ giáo pháp Đức Thích Ca cho đến ngày Bồ Tát Di Lạc lâm phạm độ chúng.

Bần ni cúi đầu đảnh lễ tạ ân đức của Đức Từ Phụ A Di Đà.

Đức A Di Đà ban lời tiếp:

“Hôm nay Đức Thế Tôn cho mời các Thiện Thượng nhân từ cõi Trung phẩm Hạ sanh trở lên về Đại Pháp Đường này để nghe con giảng về cõi Ta Bà”

Các Chúng Thiện Thượng nhân này Đạo lực còn yếu kém. Bọn họ muốn vào cõi Ta Bà tu niệm để phẩm vị được mau thành Phật. Một số ra đi đến nay chưa trở về, bởi ngũ dục Thế gian trói buộc họ. Sở dĩ con Hóa thân vào cõi Ta Bà là để cứu độ chúng sanh và các vị này.

Bần ni nghe xong quỳ xuống Bạch cùng Đức A Di Đà:

“Kính Bạch Đức Thế Tôn! Con xin y giáo phụng hành”

Bấy giờ nơi Tướng Bạch Hào của Đức A Di Đà phóng ra một vàng Hào quang che khắp cõi Trung phẩm trở lên. Bần ni nhìn thấy các Bồ Tát nương theo Hào quang Đức Phật mà bay vào Đại Pháp Đường.

Khi các Bồ Tát vân tập đông đủ, đồng nhau quỳ đảnh lễ Đức A Di Đà.

Đức A Di Đà ban lời vàng:

“Hôm nay có Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng từ cõi Ta Bà về đây thăm viếng, Đức Thế Tôn cho mời

người Thuyết giảng về cõi Ta Bà. Các Thiện Nam Tử hãy lắng tâm để nghe.”

Bấy giờ trước mặt Đức Phật xuất hiện một Bảo tòa làm bằng Kim cương, Hào quang chiếu sáng rực rỡ, thiên nhạc du dương, hoa trời rơi rụng như mưa để cúng dường.

Các chư Thiện Thượng nhân cõi Trung phẩm khác miệng đồng lời:

“Cung thỉnh Bồ Tát Pháp Sư quang lâm Bảo tòa ban lời pháp âm”

Bần ni gieo năm vóc đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin phép cho dời Bảo tòa qua bên tả để tránh ngôi trước mặt Đức Thế Tôn.

Đức A Di Đà vui vẻ bằng lòng.

Bần ni đảnh lễ các Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc Thiên Tôn và đảnh Bảo tòa.

Khi Bần ni an tọa trên Bảo tòa xong, trong hư không, tràng hoa, bảo cái rơi xuống như mưa cúng dường.

“Kính Bạch Đức Thế Tôn! Kính thưa các Đại Bồ Tát! Kính thưa các chư Thiện Thượng nhân cõi Cực Lạc Quốc!

Hôm nay Bàn ni được Đức Thế Tôn A Di Đà cho phép giảng thuyết về ngũ dục Thế gian trói buộc chúng sanh trên đường sanh tử và những chướng nạn Thập Ma ngăn trở người tu trên bước đường tiến hóa tâm linh. Bàn ni trình bày Bốn sự khổ lớn chi phối muôn vạn ức chúng sanh cõi Ta Bà đó là Sanh, Lão, Bệnh, và Tử.

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót chúng sanh Đức Phật đã từ cung trời nội Điện Đâu Xuất lâm phàm xuống Thế gian và Ngài đã tìm ra được phương pháp giúp chúng sanh thoát khổ luân hồi qua các môn giải thoát như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ Vạn Hạnh v.v. . . Xin Các chư Thiện Thượng nhân lắng nghe.”

Bàn ni giảng thao thao bất tuyệt về mỗi cảnh khổ trong thập khổ. Bàn ni chỉ rõ sự sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, sầu khổ, oán khổ, hành thọ khổ, ưu bi khổ, não bệnh khổ và sau cùng là sự khổ về luân hồi đưa chúng sanh luân chuyển mãi trên con đường lục đạo luân hồi.

Bàn ni kết thúc bài thuyết pháp với lời khuyên chúng Thiện Thượng nhân cõi Trung phẩm đừng sanh vọng tưởng vào thế giới Ta Bà tu mau thành quả chánh đẳng chánh giác.

Thời gian không bao giờ ngừng nghỉ, luôn luôn tiến về tương lai, do đó tu ở thế giới Cực Lạc yên vui và dễ thành tựu Phật quả.

Các chư Thiện Thượng nhân ở đây tu đến duyên hạnh viên mãn sẽ được Đức A Di Đà Như Lai

thọ ký và Bồ xứ thành Phật khắp mười phương thế giới.

Ở cảnh Cực Lạc Thế Giới rất đặc biệt, khi giảng Sư thuyết pháp bất cứ đề tài gì, khi âm thanh phát ra thì hình ảnh trong bài thuyết giảng hiện ra rõ ràng trong Đại Pháp Đường, nên không một ai có thể làm lẫn.

Khi Bàn ni giảng xong pháp khổ trong Thế gian rất nhiều câu hỏi về pháp Thế gian được các chư Thiện Thượng nhân đặc ra. Bàn ni đã tùy nghi trả lời cho họ được thông suốt.

Bàn ni chấm dứt buổi thuyết giảng, đầy trời Cực Lạc Quốc thiên hoa kết tụ thành những Đài hoa xinh đẹp rơi xuống cúng dường Đức Phật A Di Đà và Đại chúng.

Các chư Thiện Thượng nhân cõi Trung phẩm đều hướng về Bàn ni chấp tay đảnh lễ nói lời tri ân cảm tạ.

Bấy giờ Đức Phật A Di Đà ban lời vàng pháp âm:

“Lành thay Thiện Nam Tử! Ông đã vì các vị Thiện Thượng nhân ban lời khuyên dạy quý báu những pháp khổ ở Thế gian. Ông vừa trình bày đã cảnh tỉnh các vị ở Trung phẩm không còn sanh vọng tưởng vào Thế giới Ta Bà tu mau thành Phật.

Hiện giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập niết bàn, những vị chưa chứng vô sanh nhẫn vào cõi Ta Bà không có Đạo Sư dẫn dắt dễ bị cuốn trôi vào ngũ dục Thế gian và luân hồi trong Sáu cõi.

Các vị Thiện Thượng nhân cõi Trung phẩm hãy suy nghĩ lời pháp hôm nay, đừng sanh tâm vọng tưởng hãy để tâm thuần tịnh an vui thì chỗ nào cũng là Đạo tràng trong sạch thanh tịnh. Thế Tôn chứng minh công đức của Bồ Tát Thanh Tịnh Hải Tạng, bài pháp của Thiện Nam Tử đã mang nhiều lợi lạc đến các chư Thiện Thượng nhân cõi Cực Lạc Quốc.”

Lời pháp âm của Đức Phật chấm dứt, Thế giới chấn động, thiên hoa đầy trời và vô lượng bất khả tư nghĩ Phật hiệu vang rền trong hư không:

“Nam Mô Từ Phụ A Di Đà Phật”

Vô lượng các chư Thiện Thượng nhân đánh lễ Đức Phật, các chư Đại Bồ Tát và Bàn ni xong họ trở về trụ xứ Trung phẩm Liên Hoa.

Bấy giờ Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng vô lượng các chư Bồ Tát Thượng phẩm đến nơi khen Bàn ni. Họ ước muốn khi Bàn ni về lại trụ xứ cõi Ta Bà viết lại những điều mắt thấy tai nghe ở cõi Cực Lạc Quốc Độ.

Bàn ni tâm vô cùng hỷ lạc quên hết ngày giờ ở Thế gian, muốn ở lại đàm đạo với các chư Đại Bồ Tát.

Ngài Phổ Hiền biết tâm Bàn ni nên đến bên cạnh nhắc nhở:

“Pháp hữu nên trở lại nhân gian, không còn bao lâu người sẽ viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh cõi Ta Bà và sẽ trở về đây nhập vào pháp Thân bất sinh diệt nơi Cực Lạc Quốc”

Lời Ngài Phổ Hiền cảnh tỉnh Bản ni, Bản ni quên cảnh Cực Lạc rất ngắn so với cảnh Thế gian. Một ngày Một đêm ở Cực Lạc Quốc là Một kiếp ở Thế gian. Nếu ở lại đây lâu chắc chắn nhục thân cõi Ta Bà sẽ tan hoại, do đó Bản ni chính pháp y chính tề đến dẫn lễ Đức A Di Đà và các Bồ Tát cõi Cực Lạc để quay về cõi nhân gian. Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Thiên Tôn Di Lặc được đức Quán Thế Âm mời ở lại, chỉ có Bản ni phải ra về, lòng vô cùng quyến luyến cõi Cực Lạc, không muốn cất bước ra về.

Đức A Di Đà Phật biết ý nên Đức Phật an ủi:

“Thiện Nam Tử! Đạo tràng của Ông nơi cõi Ta Bà là nơi pháp đường các Bồ Tát mười phương Hóa thân đến trụ xứ và tiếp tục cứu độ chúng sanh. Ông đừng lưu luyến cảnh Cực Lạc nữa hãy trở về cõi Ta Bà viên mãn công đức từ bi của Ông. Không bao lâu Ông sẽ trở về nhập pháp thân trụ xứ cõi Cực Lạc vĩnh viễn cho đến khi Ông thành Phật quả.”

Bản ni gieo năm vóc dẫn lễ Đức A Di Đà và các Bồ Tát lần nữa rồi lên Đài Liên Hoa trở về cõi Ta Bà.

Trên đường trở về, Bản ni không có ai bên cạnh để đàm đạo và cảnh cũ không có gì để ngắm, Đài Liên Hoa bay rất nhanh. Chẳng bao lâu đã đến Quán Thế Âm Thiền Viện, Bản ni nhìn xuống thấy nhục thân đang ngồi trong thế liên hoa, giống như bức

tượng không động đậy. Bảy giờ Bàn ni mới hiểu rõ ràng, nhục thân chỉ là Phương tiện để chư Bồ Tát vay mượn vào đời tùy duyên cứu độ chúng sanh.

Bàn ni Hạ thân xuống Chánh Điện, đi thẳng vào nhục Thân và ngồi xuống.

Bàn ni cảm thấy thân thể cứng đờ, hơi ấm còn rất ít trong thân. Bàn ni dùng phương pháp điều tức hít sâu không khí vào đan điền và dùng tư tưởng đưa hơi ấm chạy khắp châu thân. Chẳng bao lâu Bàn ni cảm thọ được mặt và thân, chân và tay vẫn chưa có cảm giác. Bàn ni mở mắt hi hí cho quen với độ sáng trước khi mở rộng ra. Khoảng nửa tiếng sau Bàn ni cảm giác được tay và chân. Bàn ni dùng tay xoa bóp các huyết đạo trên đầu, mặt, và khắp cơ thể. Mất khoảng 1 tiếng cơ thể Bàn ni hoạt động bình thường. Bàn ni từ từ đứng lên đi từng bước hành thiền chậm rãi.

Bàn ni nhìn ra cửa sổ thấy trời đã về đêm nhưng không biết mấy giờ. Bàn ni tìm túi vải đựng Kinh lấy ra đồng hồ có ngày tháng để xem giờ, bây giờ là 10 giờ đêm và Bàn ni nhắm tính Bàn ni đã nhập định hơn 4 ngày 4 đêm.

Các cảnh giới cõi Trời, cõi Cực Lạc vẫn còn hiện rõ ràng trong tâm. Lời chỉ dạy của Đức A Di Đà và các chư Bồ Tát Thánh Chúng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hôm nay thiện duyên và căn lành của chúng sanh cõi Ta Bà đã đầy đủ. Bàn ni thuật tất cả cảnh giới và cuộc hành trình các cõi Trời, cảnh Cực Lạc Quốc Độ cho các đệ tử trong Pháp Nhãn Tông được



nghe biết và Đại Sư Thích Trí Tịnh muốn chúng sanh cõi Ta Bà có niềm tin để bắt thoát tu hành, do đó Đại Sư đã xin phép Bàn ni cho in thành sách để cắm Hóa muôn loài dứt ác từng thiện, tin tấn niệm Phật tu hành để kiếp người không uổng phí và thoát khỏi luân hồi lục đạo.

Bàn ni nguyện Hội hướng tất cả công đức lành đến muôn loài chúng sanh, giúp cho chúng sanh mau dứt khổ lên thuyền bát nhã vào bờ chánh giác.

*◡ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ◡
Gia Hộ Chúng Minh*

Quán Thế Âm Thiền Viện

Ngày 24 - Tháng 4 - Năm 2006

Đại Sư Thích Trí Tịnh cầu bút





❖ Nam Mô Long Thần Hộ Pháp Bồ Tát ❖